



Jaargang 47, nummer 8, 4 april 2019

## Op weg naar Pasen

Ook u viert misschien wel eind deze maand het Paasfeest. In de aanloop naar dit belangrijke feest willen we op het Farel en Oostwende College hierbij stilstaan. Namens de schoolleiding wens ik iedereen een vrolijk Pasen met ruimte en tijd voor de ontmoeting met familie en vrienden.

Waar komt de koppeling tussen 'vrolijk' en Pasen eigenlijk vandaan? De commercie maakt veel werk van deze 'vrolijkheid' door de verkoop van vrolijke paashazen en grote hoeveelheden chocolade eitjes in bonte kleuren. Is dit de vrolijkheid die wordt bedoeld?

Vrolijkheid in de koppeling met Pasen heeft vooral te maken met blijdschap. Pasen staat in onze christelijke traditie voor de opstanding van Jezus. De dood die niets en niemand ontziet, is overwonnen. Het nieuwe leven is een feit geworden en dat geeft blijdschap.

Pasen gaat over nieuw leven. Je kunt dit leven letterlijk nemen, maar ook figuurlijk. Ook het tegendeel van dit nieuwe leven toont zich elke dag. Er is sprake van polarisatie in onze samenleving. Het wij en zij denken tussen groepen mensen in onze samenleving wordt groter. Om nog maar te zwijgen over het initiatief van een politieke partij om een kliklijn te starten vanwege te 'links' georiënteerde docenten. Uiteraard laat dit alles ook ons niet onberoerd.

Pasen is voor ons als leer- en leefgemeenschap belangrijk. Dit heeft alles te maken met de manier waarop we als school voorleven en met elkaar omgaan. Het zien van de ander, van harte bereid zijn om zo nu en dan de minste te willen zijn, hoort daar allemaal bij. Een open hand en open hart die de ander het leven gunt. Dat is om vrolijk van te worden.

Namens de medewerkers,

Drs. Thijs Jan van der Leij,  
rector

## Een bijzondere tijd

Het uur is weer verzet. De lente is begonnen. Op school is het voor personeelsleden een bijzondere periode.

### Aanmeldingen

Naast de reguliere lessen en projecten zijn de aanmeldingen binnengekomen. Een fantastisch aantal van 113 kinderen hebben via hun ouders aangegeven volgend jaar te willen starten op het Oostwende College. Dat is 42% van alle groep 8-leerlingen uit ons dorp. Vorig jaar was dat nog 31% en het jaar daarvoor 26%. Dat vertrouwen willen we waarmaken en dat kunnen we niet zonder u als ouders. U kent uw zoon of dochter als geen ander. Wij houden van korte lijntjes. Daarmee bedoel ik, zodra u een vraag of opmerking heeft, dan vinden wij het fijn om in eerste instantie via de mentor met u contact te hebben. Zo kunnen we indien nodig vlot handelen.

### Examens

Wat ook speelt zijn de voorbereidingen voor de examens. De laatste toetsweek is vrijwel voorbij. Er resten ons vanaf volgende week nog 9 lesdagen voor de meivakantie, dan volgt een tweeweekse meivakantie en daarna nog 3 lesdagen voordat het centraal schriftelijke eindexamen begint. Een spannende tijd voor al onze examenkandidaten. We wensen hen veel succes om ook in de meivakantie dagelijks met lesvakken bezig te zijn. Dat is voor deze groep leerlingen, die na de examens kunnen genieten van een lange vakantieperiode, de beste kans om voor ieder vak een mooi cijfer te behalen. Met als resultaat een prachtig diploma waar jaren voor is gewerkt. Nogmaals heel veel succes en doorzettingsvermogen toegewenst!

Mocht u willen surveilleren bij het examen, dan leest u verderop in deze nieuwsbrief hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Henk Koelewijn MME  
Directeur

## Malawi

Het aftellen is begonnen. Nog een week, dan vertrekken we. De spanning neemt nu wel toe. De lange reis, het lesgeven in het Engels door onze leerlingen, sportlessen, ICT-lessen, we hopen daar iets moois neer te zetten en de leerlingen daar wat te kunnen leren wat belangrijk is voor hun toekomst.

Ook de onrust in het land na de ernstige overstromingen hield de gemoederen hier wel bezig. Maar de berichten over het gebied waar wij heen gaan zijn goed. De mensen van Stichting Vrienden voor Afrika hebben ons gerust kunnen stellen. Nu kunnen we alleen nog maar zeggen: "We hebben er heel veel zin in". We gaan u op de hoogte houden via foto's en filmpjes, dus hou de sociale media goed in de gaten. We nemen u mee op onze reis.

Vanuit het ziekenhuis kregen we de vraag of we misschien kunnen bijdragen in de vorm van spullen. Kleine dingetjes als babyspullen bv. mutsjes, flesjes, spenen, kleertjes (kleine maatjes uiteraard). Als u nog wat thuis heeft liggen wilt u dat dan meegeven aan uw zoon/dochter en ze dit bij de receptie laten afgeven? Dan nemen wij dit mee naar Malawi. Alvast hartelijk dank hiervoor.

De Malawi groep

## Biologie-excursie dierentuin

Aanstaande dinsdag (9 april) gaan de leerlingen van 4 basis, 4kKader en 4tl die het vak biologie volgen op excursie naar Dierenpark Amersfoort. Ze gaan hier een opdracht maken welke is opgenomen in het PTA. De excursie is dan ook verplicht.

De excursie is een leuke manier om de theorie van de afgelopen jaren in praktijk te brengen. Het is de bedoeling dat de leerlingen zich om 13.30 uur melden bij de ingang van Dierenpark Amersfoort. De leerlingen komen hier met eigen vervoer. Als de opdracht klaar en ingeleverd is mogen de leerlingen het park nog zelfstandig bezoeken maar ze mogen ook naar huis. Een eindtijd is dan ook lastig aan te geven. Wij hebben er veel zin in en hopen op mooi weer.

## Geschiedenis excursie 5 HAVO Huis Doorn

De leerlingen van 5 havo gaan donderdagmiddag 11 april naar Huis Doorn. Huis Doorn dankt zijn bekendheid vooral aan de Duitse ex-keizer Wilhelm II. Wilhelm vlucht na de Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog naar het neutrale Nederland en koopt Huis Doorn in 1919. De ex-keizer bewoont dit landgoed op de Utrechtse Heuvelrug van 1920 tot zijn overlijden in 1941. De buitenplaats vormt tevens de laatste rustplaats van deze laatste keizer van Duitsland. De graftombe van Wilhelm II is te vinden in het mausoleum. De inrichting van Huis Doorn is afkomstig uit paleizen in Berlijn en Potsdam. Wilhelm II vulde de van oorsprong uit de veertiende eeuw daterende waterburcht, ook wel bekend als Huize Doorn, met de inhoud van 59 treinwagons. Schitterende meubels, schilderijen, zilveren objecten en tapijten maakten het de vorstelijke kasteelheer mogelijk om in zijn kleine paleis naar zijn stand te blijven leven. De oorspronkelijke inrichting is nog helemaal intact. De leerlingen bezoeken Huis Doorn in het kader van de examenvorbereidingen voor het vak geschiedenis.

De Eerste Wereldoorlog en de rol van keizer Wilhelm II zijn belangrijke examenonderwerpen die door deze excursie tastbare geschiedenis worden.



Huis Doorn

### **Mentoren spreekuur**

Op woensdag 17 april a.s. is er een mentoren spreekuur. U wordt hiervoor uitgenodigd door de mentor van uw zoon/dochter.

Mocht u niet worden uitgenodigd en toch dringende zaken met de mentor willen bespreken, dan kunt u mailen naar de mentor van uw kind om een afspraak te plannen.

### **Petten, mutsen, capuchons**

Vanaf maandag 8 april a.s. gaan we er (weer) op toezien dat mutsen, petten, capuchons e.d. bij binnenkomst van de school worden afgezet.



### **Surveillanten gezocht**

Voor de aankomende examenperiode (van 9 t/m 21 mei) zijn we nog op zoek naar surveillanten. Lijkt het u leuk om hieraan een bijdrage te leveren? Stuur dan een mailtje naar de heer Hup: [hupm@oostwende.nl](mailto:hupm@oostwende.nl). Er wordt dan contact met u opgenomen over de verdere gang van zaken.

### **Oostwende en 4 mei**

Europa in de twintigste eeuw, een werelddeel dat twee keer verscheurd werd door oorlogen die de naam wereldoorlogen kregen. Bloedige strijd waar een groot deel van de wereld bij betrokken was. Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk, rustige dorpjes in een zee van weilanden, met tot aan de horizon groen gras en blauwe luchten. Ook hier, op deze vredige plek, liet de tweede van die wereldoorlogen sporen achter.

Onze dorpen vielen vanaf september 1939 onder een soort oorlogswet. Dat kwam omdat wij deel uitmaakten van de Grebbelinie.

Vrijdag tien mei 1940, toen de tegenstander ons land binnenviel, sneuvelden Jan Baas en Dirk Koelewijn.

Het Pinksterweekend dat volgde bracht de geëvacueerde bevolking van onze gemeente door in Enkhuizen.

Honderd plaatsgenoten werden tijdens de bezetting opgepakt en in Duitsland te werk gesteld. Klaas van den Berg stierf daarbij.

Rutger van de Vuurst en Jan Bos stierven in de jungle van Birma. Jacob de Graaf kwam om in een zogenaamd jappenkamp.

Jacob de Jong stierf in concentratiekamp Dachau. Hendrik Pijpers schreef tijdens zijn gevangenschap aan zijn vrouw en dochtertje:

“Lieve vrouw,

Ik ben nog gezond en heb zo verlang naar jou en de kleine Reintje, maar het zal niet zolang meer duren of wij komen weer thuis. Ik ben hier in Botrop. Veel kusjes voor de kleine Reintje.

Vrouw, dag hoor.

Wij mogen niet schrijven.

De groeten van je liefhebbende man,

Dag hoor.”

Hendrik verrichtte zware dwangarbeid en overleefde de oorlog niet. Zijn familie kreeg drie maanden na de bevrijding bericht.

Eveline de Leeuw, opgepakt om haar Joodse afkomst, werd vermoord in Auschwitz.

Zomaar wat namen die vertellen dat onze dorpen niet ongeschonden door de oorlog heen kwamen.

Elk jaar komt weer de vraag: "Moeten we blijven gedenken?"

Ja, Europa is nu een vrij werelddeel. Aan deze vrijheid, waar velen tegenwoordig naartoe vluchten, hangt een "prijskaartje".



*Amerikaanse begraafplaats bij Margraten in Limburg. Hier liggen 8000 Amerikaanse militairen begraven. Door hun inzet, zijn wij vrij!*

Op 4 mei bij de plaatselijke dodenherdenking, zijn ook dit jaar weer leerlingen van het Oostwende College betrokken.

Lois van de Geest, Benthe van de Geest, Lotte Kos en Amber Hopman lezen dan twee gedichten en de namen van de gevallen voor.

En jullie? Ook jullie worden daar allemaal verwacht!

*Wie was je,  
jij, die hier alleen  
ligt onder deze koude steen.  
als onbekend soldaat?*

*Wie was je,  
waar kwam je vandaan,  
wie treurt om jou zo kort bestaan,  
is nu ten einde raad?*

*Wie was je,  
Jij die zoveel jaren,  
jouw geheim hier kon bewaren,  
mij met vragen achter laat?*

*Wie je ook was,  
ik wil mijn dank betonen  
Eren de naamloze vaders en zonen  
voor hun duur betaalde daad.*

*Wie je ook was,  
ik dank God, voor jouw leven.  
't Heeft ons de vrijheid en vrede gegeven.  
't beëindigde veel leed en kwaad.*

*Ik leg een witte roos  
op deze koude steen.  
Vandaag gedenken wij*

*En ben je niet alleen.*

*Jannie de Paauw*

*Ze treedt uit de schaduw van de tijd  
en hoort woorden, die ze niet wil verstaan.*

*Ze treedt uit de schaduw van de tijd  
en ziet beelden, waaraan ze voorbij wil gaan.*

*Ze treedt uit de schaduw van de tijd  
en herinnert zich een leven dat ze wil vergeten.*

*Met welke maat zal ze meten voortaan  
wanneer de tijd verglijdt  
en ze haar toelaat in haar dagelijks bestaan?*

*Is ze haar gegeven  
om te kunnen overleven  
of zal ze haar verteren  
en haar herinnering ontieren?*

*God weet wat waarheid is  
en kent haar hunkering - haar gemis  
dat ze naar oude kerkers heeft verbannen:*

*Diep gekoesterde plannen,  
verworden tot dor gras  
en in laaiend vuur verbrand.*

*Haar rest slechts een hoopje as  
Ze houdt het in haar hand  
als herinnering aan een werkelijkheid  
waarin steeds opnieuw de tijd verglijdt.*

*Annijde de Jong-Idzenga*

## **Agenda**

### **April**

<b>Maandag 8</b>	Cito VAS toetsen klas 1,2,3 Start periode 4
<b>Dinsdag 9</b>	Inhaalmiddag praktisch werk en LWT Dierentuinexcursie vmbo b/k/tl voor leerlingen met biologie
<b>Woensdag 10</b>	Aanmelden inhalen/herkansen SE-/toetsweek 3 Taalorp voor klas 3
<b>Donderdag 11</b>	IBC dag havo-4 Geschiedenisexcursie huis Doorn havo-5 Vertrek Malawi reis: vrienden Voor Afrika
<b>Vrijdag 12</b>	Inhalen/herkansen SE-toets- week 3
<b>Dinsdag 16</b>	Cijfercontrole examenleerlingen en –docenten Voortgangvergaderingen
<b>Woensdag 17</b>	Mentoren spreekuur
<b>Donderdag 18</b>	Schoolarts: leerlingen klas 2D IBC dag havo-4
<b>Vrijdag 19</b>	CKV project klas 3abcd <i>Goede Vrijdag</i> , geen lessen Landelijke dag tegen pesten
<b>Maandag 22</b>	2 <sup>e</sup> <i>Paasdag</i> , start meivakantie (t/m vrijdag 3 mei)

### **Mei**

<b>Maandag 6</b>	Examenlesrooster vmbo-4 b/k/tl H5
<b>Donderdag 9</b>	Start Centrale Examens vmbo tl/havo Eerstvolgend Oostwende Nieuws
<b>Vrijdag 10</b>	Schoolarts: leerlingen klas 2D
<b>Maandag 13</b>	Stageweek klas 3 basis/kader

## **Vakantierooster 2018-2019**

Hemelvaartweekend	30 en 31 mei
Pinksterweekend	(ma.) 10 juni
Zomervakantie	22 juli t/m 30 augustus

*Het Oostwende Nieuws is ons oudercontactblad en verschijnt maandelijks. Het wordt verzonden per e-mail en is tevens te lezen op onze website.*

*Op onze website vindt u ook informatie over andere onderwerpen, zoals ondernemend leren. Tevens kunt u hier de schoolgids en de actuele agenda inzien.*

*Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter of het secretariaat van school.*